



FOLKDANS GLIMTEN



Nummer 305 Årgång 52 Juni 2019 Utkommer varannan månad
Ansv.utg. KBHELKKNBS Hemsida: <http://www.folkdansringen.se/hemgarden>

Eksjö folkdanslag på besök

Den 11 maj kom en busslast smålänningar till Norrköping för att gästa vårt folkdanslag. 20 st togs emot på Hemgården för att genast vandra vidare mot Louis de Geer via Strömparken och Laxtrappan med beundrande blickar mot nya Yllefabriken. Några kom ihåg hur det såg ut förr och hur smutsig stan hade varit.



Väl framme vid konserthuset tog vår guide Christer över och berättade lite historia om staden och länet. Vi fortsatte vidare genom Industrilandskapet och på några ställen dök Johanna upp och berättade om sin livsresa från Vikbolandet in till stora staden och hur hon träffade sin blivande man. En av herrarna från Eksjö påminde om honom så han fick många blickar och kommentarer av Johanna.



Tillbaka på Hemgården hade det rustats för lunch och det smakade superfint efter promenaden i det vackra vädret.



När alla var mätta röjdes det snabbt bort bord och stolar och dansen tog vid. Vi hade våra musiker Inger, Göran och Bengt medan Eksjö hade musik från dator. Vi dansade till kaffetarmen så att nu är det dags för fika och vilket fikabord sen! Där fanns Saltängsbullar, sockerkakor, rulltårter och småbröd, mums.

FOATS
SID 2.

FORTS. EK SJÖ



Ytterligare lite dans hanns med och då fick lära oss en schottisvariant som heter New Delhi med musik av Orsa spelmän och sedan fick vi se en fantastisk dans som innehöll både hambo, stigvals, olika formationer med invecklade kors med vändningar och mycket mer. De hade tränat hela hösten och våren på denna och det var första gången de visade upp den för någon. Premiär blir det den 6 juni i Eksjö.



Som alltid när man har trevligt sällskap och roligt ihop så går tiden alldeles för fort, även denna gång. Vi avslutade med Långdans från Sollerön och en gemensam önskan om att fortsätta detta utbyte.

NATIONALDAGEN

Som traditionen bjuder bjöd Nationaldagen på strålande solsken. I Olaiparken hade flera tusen samlats för att fira. Marcus Fyrbergs musikalungdom underhöll. Det dracks kaffe och det fanns veteranbilar att studera, men viktigast av allt! Hemgårdens folkdanslag var på plats och gjorde en bejublad uppvisning till musik från sex (6) spelmän, Isabell, Bengt, Per, Stojan, Inger och Göran. Inga, som presenterade programmet, hyllade även Norrköping som lilla Manchester då hon förklarade hur "Ränningen" symboliserade vävstolens arbete. Hela uppvisningen genomfördes i 30-gradig värme.



Efter väl förrättat värv for så laget ner till Tyrislöt. Tack vare pålandsvind stannade termometern där på sköna 22 grader. Ett 50-tal personer hade kommit för att höra på våra musiker och se vår uppvisning. Ingrid Sultan höll en mycket uppskattad och bra dräktvisning.

Efter uppvisning hade det ordnats med middag i solskenet. Revbensspjäll, bakpotatis, lax, räkmackor, och sommartallrik smakade utmärkt som avslutning på vårt Nationaldagsfirande. Tack till Ingemar för ditt fina initiativ!

SE BILD SIDA 3.



INGA OCH
KERSTINS RUTA



Hej i sommarvärmen!

Nu går det med stormsteg till midsommar, men först 15 juni Söderköping med dans på Rådhusorget kl 12.30 och Hagatorget kl 14.15.

Vi samlas på Rådhusorget kl 12.00. Efter dansandet är vi inbjudna till Lollo och Stefan på kaffe och tårta, härligt.

Den 16 juni är det Spelstämman i Ringarum. Uppe på berget, Hembygdsberget, anordnar Hemgårdens folkdanslag tillsammans med Hembygdsföreningen en spelstämman varje år. Sorgligt nog så blir det sista året i år, då det är för få som drar lasset. Vi startade samarbetet 2006. Under åren har vi sett bl.a Hans-Göte i kockmössa, Ingemar och Gordon dra skottkärra, Christina och Berith i väffelsmeten, Kurt bakom mikrofonen och många spelare och dansare, trafikvakter, sångledare, spelledare. Vad kul vi har haft på denna vackra plats!

Sedan kommer midsommarveckan med uppträdande på två äldreboenden, Pimpstengatan (nya Vrinnevihus) och Nils Åbergsgata.



BERITH H.
2 x 40
BIRGITTA W.
2 x 40
HÅKAN S.
2 x 35

Midsommarafton:

10.15 Borgmästargården
11.00 Albrektsvägen 153
14.00 Östra Eneby
15.00 Sörsjön

10.30 Värmlandsgatan
11.40 Konstantinopel
14.00 Abborreberg
16.00 DHR Svärtinge

Efter midsommar tisdagscafé vid Söderledskyrkan kl 14.00
Sedan är det sommarlov!

Får man lust att dansa under lovet så kan jag rekommendera Bergs slussar den 28 juli. Då kommer Benny

Anderssons orkester och Orsa spelmän dit med sin dansbana och spelglädje.

HA EN SKÖN SOMMAR!
VI SES I AUGUSTI.

Inga o Kerstin

PÅ GÅNG

13 JUNI
MIDSOMMARTRÄNING

15 JUNI
DANS PÅ GATOR O TORG
I SÖDERKÖPING
GENREP. MIDSOMMAR
KAFFE O TARTA HOS LOLLO

16 JUNI
SPELSTÄMMA I RINGARUM

19 JUNI
UPPVISNING
PIMPSTENSGATAN KL 10.30
NILS ÅBERG KL 11.30

21 JUNI
MIDSOMMARAFTON
EFTERFEST HOS HARRIET OCH LEIF

25 JUNI
UPPVISNING
SÖDERLEDSKYRKAN KL 14.00

13 JULI
HÄLSINGEHAMBON

28 JULI
BERGS SLUSSAR
BAO OCH ORSA SPELMÄN

17-18 AUGUSTI
UPPTAKTSRESA

Årets upptaktsresa går i år till trakterna runt Hjälmarén.

Vi startar från Hemgården lördagen den 17 augusti 2019, kl. 08.30.

Färden går först till Örebro, där vi får en guidad båttur med lunch på Hjälmarén. Väl i Örebro igen går färden till Åkerby Herrgård strax norr om Nora, för inkvartering, samt senare på kvällen middagsbuffé. I området finns möjlighet till promenad i omgivningarna och även bad vid herrgårdens badplats.

Efter frukost på söndagen åker vi till Arboga, där vi får en guidad rundvandring i den gamla delen av staden, samt kaffe och smörgås någon stans i närheten. Resan går sedan vidare, för att finna någon lämplig plats för middag, innan vi vänder hemåt igen.

För ovanstående betalar Du endast 700:-, vilket vi vill ha inbetalt på vårt Plusgiro 10 47 30 - 7 senast den 15 juli 2019.

Till resan upp till Örebro, tar Du med Dig en egen kaffekorg.

Hälsningar från festkommittén

Ann-Catrin, Birgitta, Margareta och Ingemar

GLAD SOMMAR
ÖNSKAR →

REDAX

Kurt
Helen
Louise
Kerstin
Bengt



KULTURENS
Bildningsverksamhet

SISTA MANUSSTOPP
TILL NÄSTA FG 18 AUGUSTI 2019